

- Florence - 15/03/'20 – "SUCCES"

Open brief aan al mijn leeftijdgenoten, vrienden en familie: JUST STAY HOME

-Succes met de quarantaine daar in Italië-

Dank u! Ik apprecieer het écht, want het is soms écht niet makkelijk. Ik heb al veel op mijn tanden gebeten en al heel wat traantjes gelaten. Ik ben een sociaal dier en zolang op mezelf aangewezen zijn in een land die niet het mijne is, waar ik de taal niet spreek, zonder mijn familie en zonder mijn vrienden is voor mij een echte beproeving. De lieve berichtjes die ik krijg doen dus écht deugd.

Ik zou zo graag naar buiten gaan, op een terrasje zitten met vrienden, naar België vliegen om mijn familie te zien, naar Amerika vliegen om mijn vriend een knuffel te geven of gewoon, lekker lui in de zetel een filmavond houden met iedereen die daar zin in heeft. Maar dat doe ik niet. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet, ...

-Waarom doe je dat niet gewoon? -

Het is eigenlijk heel simpel, uit solidariteit. Ik ging naar China, het virus was daar, ik kom in Italië, het virus is hier, zou ik naar huis gaan, het virus is daar. Of je het nu wil of niet, het virus is er nu eenmaal en volgt je overal. Ervan vluchten heeft geen enkele zin. Kies je om wel te vluchten? Dan neem je het virus gewoon met je mee en geef je het de kans om verder te reizen en zo meer slachtoffers te maken. Van Italië nu naar eender welk land reizen is daarom geen goed idee. Maar dit geldt niet enkel voor mij, dit geldt ook voor u! Uw mosseltjes niet langer in België maar vanaf morgen over de grens, in Nederland gaan eten is net zo goed geen goed idee. Je ziet het misschien niet, maar het is een kwestie van tijd voor het virus ook bij jou is, en tijd, dat is nu net wat we niet hebben. We moeten NU reageren, NU ingrijpen en dus ook NU thuisblijven.

-Mijn beurt om jullie succes te wensen-

Aan al mijn vrienden die momenteel met z'n allen samen zitten om een wijntje te drinken, die een Kolonisten of een film avondje organiseren en die gisteren hun laatste pintje gedronken hebben in een overvol café, ik hoop dat je ervan genoten hebt.

Nu is het mijn beurt om jullie succes te wensen! Ik wens jullie succes met het uitkijken van die ene Netflix serie waar je nooit de tijd voor vond, met het schrijven van je thesis, met het inhalen van slaap, met het bakken van oma's heerlijke appeltaart recept, met het doen van een workout of het leren van een taal online. Neen, niet in de cinema, de bibliotheek, bij oma thuis of de sportclub, maar gewoon AT HOME. YOUR OWN HOME.

Het is inderdaad heel spijtig dat je die ene verjaardag niet zult kunnen vieren, die ene film niet zult kunnen zien met je beste vriendin, je grootouders even zult missen. Maar denk even niet aan jezelf, denk aan de mensen, onder meer in Italië, die momenteel geen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren die gestorven zijn, want ja, ook begrafenisplechtigheden zijn hier afgelast! Denk even aan die dokter die de keuze moet maken tussen welke patiënt zij

gaan behandelen, tussen leven en dood. Laat het alstublieft zo ver niet komen in België. Het is nog niet te laat. Het is echt niet nodig om te wachten tot het een "niet meer zo ver van mijn bed show wordt" en plots heel dichtbij komt doordat een dierbare ziek wordt en er misschien niet gewoon van geneest.

-Wat kunnen wij daaraan veranderen hoor ik jullie al denken?-

Het is eigenlijk echt heel simpel, door thuis te blijven, door sociale contacten te vermeiden. Hoe vroeger er strenge maatregelen genomen worden en hoe sneller jij die respecteert:

- hoe sneller de verspreiding ingeperkt kan worden
- hoe minder mensen er dus besmet geraken
- hoe minder mensen hieraan zullen sterven
- hoe beter de zorg is die dokters kunnen geven aan iédeeren die ziek is
- hoe kleiner de kans dat ons zorgsysteem ineens valt
- hoe minder overwerkte en uitgeputte dokters en verplegers
- hoe korter je deze strenge maatregel zult moeten volhouden
- hoe sneller dit alles voorbij is en dus
- hoe sneller jij terug kolonisten avondjes kan organiseren met je vrienden ;)

Dus aan iedereen, loop niet weg van het virus, organiseer geen virus feestjes meer, reis niet meer, blijf gewoon waar je bent, blijf thuis en ga zo verspreiding tegen. Wees solidair, met de dokters, met verplegers, met de mensen uit de zorg, met de ouderen, met de reeds zieken, met jezelf.

Succes..

The ones who stay away, safe the rest <3

Soon this will all be over, but first, stay at home! <3

PS: De overheid had ook kunnen kiezen voor een hard lock down zoals deze waar wij nu inzitten. Dit betekent, geen winkel meer open, ook niet tijdens de week, enkel grootwarenhuizen, banken en apothekers blijven open. Maar dit betekent ook, politie en leger in het straatbeeld die je vragen om een papier voor te leggen die aantoont waar je heen gaat en waarom en die aantoont dat dit noodzakelijk is. Zou dit een beter maatregel zijn? Misschien.. maar tot nu wordt er gerekend op u, op uw solidariteit.